



Ze hebben slechts 140 tekens tot hun beschikking,
maar dat is geen belemmering voor hun vriendschap.
Vier vriendinnen over hun online relatie.

Vriendinnen @Twitter

@dsMirjam(rechts)

36 jaar | getrouwd | moeder van vijf
kinderen | predikant in de Gereformeerde
Kerk in Ottoland | iedere donderdagochtend
te horen op Groot Nieuws Radio

@jannekeburger

35 jaar | getrouwd | moeder van drie kinderen
| theoloog | houdt van schrijven, praten,
kringloopwinkelen en kaken | blogt op
www.jannekesjaligewereld.blogspot.nl



*@jannekeburger:
Ik word vrolijk van
de gesprekken met
@dsMirjam*

"Hoe gaat dat via Twitter... Je wordt samen in een berichtje genoemd, gaat elkaar volgen en merkt dat je dezelfde dingen interessant vindt." Janneke Burger (35) en Mirjam Kollenstaart (36) ontdekten elkaar zo'n drie jaar geleden op Twitter. Als theologes en moeders hadden ze al gauw een 'klik'. Janneke: "Ik word vrolijk van de gesprekken met Mirjam. Het helpt me om op allerlei momenten met haar te twitteren of te chatten; samen doorpraten, moeilijke dingen delen en lachen. We praten over kleren en kinderen, maar ook over onszelf en de relaties met de mensen om ons heen. Eigenlijk niet anders dan in het echt. Het is bijzonder dat je iemand hele-

maal vertrouwt terwijl je elkaar zo weinig ziet."

Mirjam: "De ander kan zo besluiten niet meer te reageren. Vandaar dat het even duurt voordat je zegt: we zijn vriendinnen. Het grappige is tegelijkertijd dat alle buitenkanten op Twitter wegvallen. Het enige wat je kunt doen is typen. Door dat pure contact raak je sneller iemands kern. Daarnaast is het heel makkelijk om 'even een berichtje' te sturen. Ik krijg wel weer een reactie als Janneke beschikbaar is. En inmiddels kennen we elkaars ritme behoorlijk goed, haha." Janneke: "Dat is ook wel eens raar. Mirjam weet vaak beter waar ik mee bezig ben dan vriendinnen die ik alleen 'in real life' ontmoet."

Mirjam: "Het was heel spannend om elkaar in het echt te ontmoeten, maar ik vond het belangrijk om te ontdekken of het klopte dat ik mijn vertrouwen aan haar gaf. Het was lachen en janken de eerste keer dat we afspraken. We gingen gewoon verder waar we op Twitter waren gebleven." Janneke: "Door de afstand missen we die live-momenten wel eens. Mirjam had pas een huis vol zieken, dan denk ik: woonde ik maar dichtbij, dan kwam ik een pan eten brengen. Of om elkaar gewoon even te zien en een arm om de ander heen te leggen."



@Jewannohv5

42 jaar | getrouwd | docent sociaal
pedagogische vakken | mememans
mit passie voor jongeren en
kinderen | momenteel veel thuis
door burn-out

@Kandradegroot

43 jaar | woont samen | moeder
van dochter en tweeling | twee
kinderen met PDD-NOS, du
nbaait saai gezin | hoofd van
fotografen, achtbanen, politiek
en ander wijz

"Xxxx x was als gemeenteraadslid
voorzitter van een commissie rondom
de zondigsepenstelling in ons dorp.
Mijn man was onder de indruk van de
manier waarop ze dit deed en zo kwam
het dat ik haar op Twitter ging volgen.
Door een foto van een foto in de hand
van een tolwastene naakte Ruth van
Schothorst (47 en chaste) en Xandra
de Groot (43 en niet-chaste) af te
tuend aan dit plaat. Ruth: "ik schreef
wie durft te zeggen dat dit geen kindje
is? Xandra reageerde: "ik niet, dit is
gewoon een meisje". Dit is het begin
van ons contact. We hebben een heel
andere achtergrond, maar vaak dezelfde
mening. Er zijn zowel vooroordelen
tussen christenen en niet-christenen die

@JewannahvS:
*Er zijn al zoveel vooroordelen
 om zeep geholpen met
 @Xandradegroot*

russen ons om zeep worden geholpen.
 Xandra: "Pas nog had ik och ziek kind
 en twitterde ik: 'Hopen dat het morgen
 goed komt.' Ruth reageerde: 'Mag
 bidden ook?' Dan lig je helemaal in een
 deuk." Ruth: "En zo schreef ik over een
 veldje in die weet dat
 haar moeder bijna gaat sterven.
 Wat zou je dan nog willen vragen?
 Xandra heeft haar ouders verloren en
 reageerde: 'Ik wou dat ik gevraagd had
 of ik hier in mijn oogenoemde beed...'
 Daar hebben we zo'n goed gesprek over
 gehad." Xandra: "Het is verrikend om via
 Twitter in contact te komen met mensen
 zoals Ruth. Op straat waren we elkaar
 straat voorbij gelopen.
 Ruth: "Ongemakkelijk blijft je gemakkelijk in

Je eigen kringetje leven. Als christen heb ik
 regelmatig het gevoel dat niet-christenen
 mij gek vinden. Zo van, doe niet zo
 moeilijk. Xandra neemt mij gewoon zoals
 ik ben. Dat vind ik zo leuk aan jou, je hebt
 ontzettend veel respect." Xandra: "Wat ik
 juist mooi vind, is jouw openlijke vertrou-
 wen. Als ik weer eens twintigdazend be-
 ruit op mijn pad zit, zou ik willen dat ik dat
 vertrouwen had. Zo van, het komt goed,
 ook al gaat het anders dan ik zou willen."

Bekijk een filmpje met
 Ruth en Xandra op eo.nl/eva.

